

♩ = 90

# Tafel-rap

Tekst: Marjolein Kool  
Muziek: Jaco Benckhuijsen

We zit- ten op een stoel, we

sla- pen in een bed, maar wat doe je met ta- fel- tjes?

Nou, op- ge- let! *(rappend:)* Ta- fels kun je zeg- gen, en ta- fels kun je zin- gen.

Ta- fels kun je roe- pen, stam- pen, rap- pen, dat is goeoeoeoed! maar

zeg eens wel- ke ta- fel je het al- ler- lief- ste doet? ("De tafel van drie!") Wie de

ta- fels kent is een ta- fel- vent of een

ta- fel- da- me met een ta- fel- tjes- ta- lent. En

als je lek- ker ta- felt -en dat is toch sim- pel zat?- dan

tik je op het ta- fel- blad! Eén keer drie is drie,

twee keer drie is zes, drie keer drie is ne- gen,

vier keer drie is twa- lef, vijf keer drie is vijf- tien,

zes keer drie is acht- tien, ze- ven keer drie is één- en- twin- tig,  
 acht keer drie is vier- en- twin- tig, ne- gen keer drie is ze- ven- en- twin- tig,  
 tien keer drie is der- tig! Whoeoeoeoe! We

2e Couplet:

We zitten op een stoel, we slapen in een bed, maar wat doen we met tafeltjes? Nou, opgelet!  
 Tafels kun je zeggen, en tafels kun je zingen, tafels kun je roepen stampen, rappen dat is goeoeoeoeod!  
 Maar zeg eens welke tafel je het allerliefste doet? ("De tafel van vijf!")  
 Wie de tafels kent is een tafelvent, of een tafeldame met een tafeltjestalent.  
 En als je lekker tafelt -en dat is toch simpel zat?- dan tik je op het tafelblad!  
 Eén keer vijf is vijf,  
 Twee keer vijf is tien,  
 Drie keer vijf is vijftien  
 Vier keer vijf is twintig,  
 Vijf keer vijf is vijfentwintig  
 Zes keer vijf is dertig,  
 Zeven keer vijf is vijfendertig,  
 Acht keer vijf is veertig,  
 Negen keer vijf is vijfenviertig,  
 Tien keer vijf is vijftig!  
 Whoeoeoeoeoe!