

# Couscous appelmoes - Gerard van Maasakkers

Couscous appelmoes en 'n kroppe sla  
Misschien wel effe wennen  
Maar 't kan wel bij mekaar  
Turks fruit en beschuit, alles bij de hand  
Wat 'n lekker leven, wat 'n lekker land  
'k Zag in m'n droom 'n bananenboom  
Midden in m'n tuintje staan  
Ik zag de mensen heupwiegend door de straten gaan  
Ze hadden allemaal amandelogen, jongens wat 'n pracht  
't Is niet gelogen; ik zag 't vannacht  
Ik ben er bijna in gebleven  
Mensen wat 'n leven; was 't maar weer vannacht

refrein

"Wat d'n boer nie kent, dat vreet-ie niet"  
Zo zijn er nog 'n paar  
"Eten wat de pot schaft", daar ben ik gauw mee klaar  
Nee; kroepoek, peperkoek, olijven in de sla  
Aspergesoep voor Ali, en chili voor ons ma  
Gaspacho voor de macho en 'n waterijsje na  
Taco hier, taco daar, taco in de hand  
Sjiskebap, krentenpap, wat 'n lekker land

refrein

Men neme olie, peterselie, witte kool en 'n prei  
Tomaten, gemberpoeder en saffraan  
Kikkererwten gaan erbij  
En verder soepvlees en kaneel, winterpeen, rozijnen  
Paprika, pompoen, ik ben er bijna  
Trek er bouillon van  
Stoom de couscous dan in de couscouspan

refrein